

VOORWOORD

Aanleiding

Mijn vader is overleden toen ik anderhalf jaar oud was. Mijn grootvader overleed toen ik ongeveer zes jaar oud was. Op jonge leeftijd hielp ik de melkboer (Ruurd van der Heide) met rondbrengen van de melkproducten. Er woonden in Joure veel Hooghiemstra's. Niet uitgesproken vragen bleven onbeantwoord. Het zal ongeveer 1988 geweest zijn dat ik mijn nieuwsgierigheid niet meer kon bedwingen en de stoute schoenen aantrok. Een vriendin van mij was al enige tijd bezig met onderzoek naar haar familierelaties. Ik trok naar het Rijksargyf te Leeuwarden.

Het onderzoek

In het begin verliep het onderzoek zeer vlot. Ik raakte snel ingeburgerd in het archief. Terwijl ik zoveel mogelijk gegevens uit het bevolkingsregister en de DTB (Dooptrouwen en Begravenisboeken) verzamelde kreeg ik kennis aan mensen die in dezelfde gemeente ook onderzoek deden. De heer Wartena was bezig met onderzoek naar de oude stammende sates in de gemeente Idaerderadeel. Mevrouw Rem was minutieus bezig om de vroegere bewoners van Wergea te lokaliseren. De heer van der Schaaf was als vrijwilliger druk bezig om het Rijksargyf te helpen bij de automatisering, waarbij hij zelf zeer geïnteresseerd was in alles rondom de "Koning van Wartena" en zijn eigen voorouders. Zo werd ik er op geattendeerd dat Koos Hooghiemstra in de Gymnasiumstraat te Leeuwarden ook gegevens had. Achteraf bleek Koos heel veel gegevens van de "Dokkumer tak" te bewaren. Niet veel later nam Louis Hooghiemstra uit Moergestel contact met mij op. Ook hij was al bezig geweest met het verzamelen van gegevens. Louis had al heel veel gegevens van de nakomelingen van Tjerk Hooghiemstra uit Joure. Ook Doeke (Lepelstraat) en Andries Hooghiemstra (Joure) hebben een prachtige bijdrage geleverd. Dit alles tezamen heeft mijn werk er een stuk gemakkelijker op gemaakt.

Het resultaat

Het resultaat is een enorme berg aan gegevens. Het liefst wou ik er een heel dik boekwerk voor onze familie van maken. Op het laatst had ik zoveel documentatie dat, op het moment dat ik eraan begon te denken om de gegevens te bundelen in een boek, dit een probleem voor me werd. Het boek zou dan minimaal 500 pagina's dik worden. Het risico op fouten, hoe dikker het boek, hoe groter het risico op fouten, werd door de hoeveelheid aan informatie dan ook steeds groter. Juist omdat het een erg dik boek beloofde te worden werd het financiële risico voor het uitgeven daarvan ook groter. Hoe bereik ik de mensen, zodat ze een bestelling kunnen doen en veel boeken moeten er (extra) besteld worden. Daarnaast is een boek een statisch iets. Fouten, familieleden die op een of andere manier er niet in vermeld zouden staan, dit alles is in een boek niet meer aan te passen. Bovendien zit je tegenwoordig met het item "privacy". In het boek zouden alle gegevens gepubliceerd worden. Uiteindelijk heeft de tijd de oplossing gebracht:

Het internet!!

Begraafplaatsen

Ik heb ook pogingen ondernomen om oude graven terug te vinden. Vòòr 1880 was er een algemene begraafplaats in de hoek bij "Herema State", op de plek waar eens de openbare lagere school stond (vroeger ook wel "burgerschool" genoemd). Vanaf 1880 tot 1928 werden alle Jouters op de algemene begraafplaats in Westermeer begraven. Pas na genoemd jaar hadden de rooms-katholieken een eigen begraafplaats. Op de algemene begraafplaats "Westermeer" heb ik onderzocht of er nog oude graven terug te vinden waren. Uit dit onderzoek is gebleken dat de start in Joure niet florissant was voor onze voorouders. Dit bleek uit het feit dat niemand van hen in staat was in een eigen graf te voorzien. De locaties waar ze begraven zijn waren wel genoteerd. Alle te begraven familieleden van voor genoemd jaartal zijn echter van de "armen" begraven. Dit hield in dat de overledenen via het "Maatschappelijk Hulpbetoon Westermeer" in een algemeen graf terecht kwamen (zonder steen) en dat deze graven voor meerdere overledenen werd benut en na verloop van tijd weer werden geruimd. De laatste 30 jaar is er natuurlijk ook veel veranderd vanwege het feit dat er steeds mee gecremeerd wordt. En mede omdat de meeste Hooghiemstra's uit Joure en Dokkum kwamen, en daar dus in verhouding weinig van terug te vinden was op begraafplaatsen, heb ik voor die familieleden die hier waarde aan hechten een link gemaakt naar "Begraafplaatsen online".